



WALTER TULL MEMORIAL FESTIVAL 2020

Premier Leagueteams besteden naast hun voetbalaanbod erg veel aandacht aan het “community” gebeuren. Hun opleidingen werken jaar na jaar sociale en educatieve projecten uit. Vanuit ons Christmas Truce Tournament kregen wij de kans een aantal van die initiatieven op de eerste rij te mogen volgen. Werkjes rond ‘The Battle of Passchendale’ en ‘The Spanish Flu’ (door het Corona virus brandend actueel) liggen vers in het geheugen.

De Academy van Manchester United besteedt – in hun strijd om racisme te weren – aandacht aan WALTER TULL. Na het 1^{ste} succesvolle project in 2018 – beelden zijn te zien op onze FB – pagina – hernemen ze het onderwerp dit keer in Ieper!

Walter Tull werd geboren in Folkstone op 28/04/1888 als zontje van een ‘mixed-race’ family. Moeder was een Engelse. Vader kwam uit Barbados. Resultaat: Walter had een kleurtje



Na de dood van zijn ouders belandde Walter in een weeshuis en kreeg daar de smaak van voetbal te pakken.



Het voetbalteam van het weeshuis ('The orphanage')

Walter was een uitstekend voetballer en kon aansluiten bij **Tottenham Hotspur**! Hij mocht meteen op tournee naar Zuid-Amerika en maakte zijn debuut bij het A-team in wedstrijden in Argentinië en Uruguay! Zijn eerste leaguedwedstrijd speelde Walter Tull tegen **Manchester United**! Hij toonde meteen zijn kwaliteiten en had alles om een grootse carrière uit te bouwen.



Walter Tull bij Tottenham Hotspur.

Het mooie liedje duurde jammer genoeg niet lang! Walter werd in Tottenham het slachtoffer van RACISME ('racial abuse' and 'wicked chants' – discriminatie & slechte gezangen). Hij beet door, probeerde op niveau te blijven maar moest uiteindelijk de club verlaten. In 1911 aanvaardde hij een transfer naar **Northampton Town**. Zijn carrière kreeg een boost! Hij speelde er 111 wedstrijden in het A-team.

Zoals voor zovelen brak WO 1 het sprookje abrupt af! Walter werd in 1914 ingelijfd in het 'Football Battalion'. Ook daar blonk Walter Tull uit. Eén probleem in die tijd was het bij wet verboden om 'zwarte' jongens te promoveren en officier te laten worden. Er werd gevreesd dat blanke mannen hun bevelen niet zouden willen volgen

Ook in dit verhaal kwam Tull als winnaar uit de strijd!



Walter Tull bij Northampton

Door zijn voorbeeldig en gedreven gedrag werd Walter Tull heel snel 'sergeant' in het 'Football Battalion'. Na deelname aan enkele heftige veldslagen werd hij naar Engeland teruggeroepen om ... de opleiding tot officier te starten. Ook hier werd hij een pionier en werd de eerste 'zwarte' officier in het Engelse leger. In 1917 werd 'commissioned to officer'. Hij werd in de hemel geprezen omwille van zijn leiderschap in Italië en werd naar het heetst van de strijd aan de Somme geroepen.



Een aanval tegen de Duitse troepen werd hem fataal. Walter sneuvelde in maart 1918 (in Favreuil). Zijn lichaam werd nooit teruggevonden. Hij wordt herdacht in het **Arras** Memorial (Frankrijk). Zijn collega-officieren stelden voor hem 'the Military Medal' te geven. Hij kreeg hem nooit omdat bureaucraten oordeelden dat hij als 'zwarte' jongen nooit officier had mogen worden

Manchester United grijpt dit verhaal aan om een project tegen racisme op te zetten. In de voorbije weken werken hun U12 al een en ander uit. Het 'Walter Tull memorial festival 2020' in Ieper wordt de apotheose.

Het programma ziet er als volgt uit:

- Vrijdag 20 maart: aankomst in Ieper.
- Zaterdag 21 maart:
 - Bezoek aan het Arras Memorial.
 - Diner.
 - Bijwonen Last Post.
- Zondag 22 maart:
 - Toernooi met deelname van o.a. Tottenham Hotspur, Northampton en Manchester United (de teams die een prominente rol speelden in het verhaal Tull)
 - KVK Westhoek U13 krijgen de kans te participeren!

